

## JAGRITI VIHARA 40 ÅR

Ett uppdrag har jag att för er summera  
vad vi har gjort för att förändra världen  
och lärt oss på att seriöst studera  
den svåra verklighet vi mött på färden.

En fjärils vingslag i Karibien  
lär skapa en cyklon i Söderhavet.  
Så kunde också vi ha känt igen  
vad vi som finsk och svensk och norsk har lavet  
bland ursprungsfolk i Chotanagpurs berg.

Men ynglingen som fladdrade med vingen  
och via Grundtvigs tankar satte färg  
på utvecklingsidéerna och tingen  
var Jaya, som en nordisk vacker kväll  
steg ned från tåget vid stationen Hell  
och chockad såg en text i fönsternischen  
med ordalydelsen Gods Expedition.

Han fortsatte ändå turnén i Norden,  
som tycktes vara himmelen på Jorden.  
Här träffade han snart en särskilt snäll man  
i Östra Grevie. Hans namn var Kjellman.

Med honom kom han sent en kväll till Lund  
och mötte mig på Svalornas kontor,  
la fram en ritning som jag samma stund  
som skolprojekt bedömde alltför stor.  
Mitt råd blev: ”Börja ifrån marknivån  
och bygg med skoleleverna från grunden.  
Så blir det hela till ett lärospån  
för självförtroende från första stunden”.

Det blev i Indien vi sågs därefter.  
Med Erni kom jag från vår bröllopsfest  
på resa via Dacca och Calcutta  
till Jovia, där marken syntes slutta  
och sanden tycktes föga odlingsbar.  
Vi mötte fyra ungdomar med drömmen  
att göra skillnad i sin levnads dar.  
Där var det omöjligt att följa strömmen.  
Det skulle kosta på att stanna kvar.

Den välbeställda grannen Dipak Rana  
bjöd oss att sova över i hans gård.  
På väg i djungeln råddes vi att spana,  
för tigrar fanns, och djungelns lag är hård.

Och Dipak drog revolvern från sitt bälte  
och varnade för ljudet om det small.  
Vår egen käckä självtillit den smälte.  
Vi tänkte: ”Är det här High Chapparral?”

Sen byggdes Jagriti Vihara snabbt.  
Och nästa gång vi kom så reste vi  
med Jaya från Calcutta, sen vi knappt  
fått tågagnsvestibul med sovplats i.  
Där blev vi sömnlöst vittne till på natten  
hur män från vagnens inre lät sitt vatten  
på golvet under oss. Vid nästa stopp  
steg teförsäljarn på och ställde opp  
sin hink på golvet, bredde ut en trasa  
och dukade med koppar. Ve och fasa!  
När resenärerna i vagnen fick  
sitt te, sa Jaya med en syrlig blick  
mot dem som alla låtit väl sig smaka:  
”Ni ser, de får sin illgärning tillbaka!”  
(They get their evils back!)

Från utsiktspunkten fick vi överblick  
av skeendet i vagnens tid och rum.  
Om bysamhällets sociala skick  
kan vi på samma sätt få kläm och hum.  
Så har vi ständigt gjort då vi planerat  
och jämlikt samarbete genererat.

Och vi har sett hur krafter utifrån  
med pengars överlägsenhet har tvingat  
från bybor deras självkänsla med hån,  
berövat dem sin skog och mark och bringat  
förtvivlan, fattigdom och flykt till stan.  
Där tvingas man att leva mot naturen,  
långt bort från skog och berg där man är van  
och lever sunt av växterna och djuren.

Klimatförändring hotar världen över.  
När ett resursslösande stadsliv söver  
är byars förebild vad vi behöver.

Att göra detta byliv framgent möjligt  
är värt att kämpa för. Det har vi gjort.  
Det finns en invändning att det är löjligt  
och bakåtsträvande. Vi hade bort  
förse dem med allt sånt som gör det möjligt  
att leva helt modernt och glömma livet  
som ursprungsfolk i samklang med natur  
och tradition, som hittills togs för givet.  
Man glömmer lätt att psyket spårar ur

när man förnekar ursprung och natur.

Och för en svensk är detta lätt att fatta.  
I Lappland levde samer med naturen  
tills svenskar kom och började beskatta  
det vilda, vattnen, mänskorna och djuren.  
Och gruvor sprängdes, rikedom försvann  
till södra Sverige. Våld förövades.  
Vad norr förlorade och söder vann  
var standard och kultur som rövades.  
Mot lag och rätt som spårat ur  
står kampen än om samernas kultur.

Så strävar Jagriti Vihara ständigt  
att göra egenvärdet starkt och modet  
att göra byns kultur och livet trendigt.  
Att sträva framåt finns ändå i blodet.

Med framsynt trädplantering räddas livet.  
Och via skolbarn väckes bybors lust  
att lära och agera, se vad som är skrivet.  
Av hopp om framtid kom en fjärilspust.  
Med statligt bidrag till bevattningsdammar  
blev arealen ökad, skörden höjd,  
och solen mellan nya dungars stammar  
blev mild, en bild av oron undanröjd.  
Kampanjer emot kolera, malaria  
och andra hälsofaror genomfördes.  
Hos folk som setts som paria  
av fest och drama allas sinnen rördes.

Med åren kom sen utvärderingskraven  
som nästan lade alltihop i graven.  
Vår nya matsal ansågs alltför fin.  
Den var för prålig, alltför flott och ljus.  
Men bybor visade en lycklig min.  
Ska fattiga förtjäna bara fattighus?

Då kom på nytt den gamle Dipak Rana  
som moralist med fagert tal, försåtligt.  
Han tycktes värna hedern och förmana  
de egennyttiga, som oförlåtligt  
och alltför länge skott sig orättfärdigt.  
Det tog ett år att vända på förtalet  
och rentvå dem som tålmodigt och hårdigt  
gått vidare trots allt som blivit gallet.  
Ett sammansvetsat gäng på Jagriti Vihara  
blev starkare av provningarna bara.

Då lades grunden fast för nya tider.  
Där fick jag glädjen att i tretton år  
få vara med när optimismen sprider  
en våg av kvinnokraft som ännu rår.

Det har nu nått därhän att flera kvinnor  
har valts till ledare av bypanchayats.  
De samverkar distriktsvis med väninnor.  
Så kan det gå när bra idéer hajats!

Men korruption i statens ledning sinkar  
de satsningar på välfärd som behövs  
och kan beskrivas som en trähäst pinkar.  
Man kan förstå att samhällslivet klövs  
och en gerilla växte stark i bergen  
och spred den våldsamt röda färgen  
i delstat efter delstat genom landet.

För Jagriti Vihara gäller nu  
att med en fin balans bevara bandet  
till alla parter, när strukturer slits itu.  
Av bybors lovord inser dock gerillan  
att Jagriti Vihara är till nytta  
för folket i en tid av stor förvillan,  
då roller snabbt som ögat kan bli bytta.

Idag, när fyrti år så snabbt förrunnit  
har Jayas ungdomsdrömmar fått gestalt.  
Med honom har en låga tänts och brunnit  
och brinner än. Visst är det ballt!

Ni alla här idag har del i detta  
och fler därtill som inte hittat hit.  
Till nordisk kyla och till indisk hetta  
har ursprungsfolkens byar satt sin lit.

När vi åt dessa fyrti år nu gläds,  
och nästa fyrti årens väg beträds,  
ska fjärilns lätta vingslag säkert märkas  
i ett Jharkhand där byars folk ska stärkas.

Det är med tacksamhet jag ser tillbaka  
på gångna år av idogt samarbete.  
Jag åt upp kakan men vill ändå smaka  
den framtid då man skördar ris och vete,  
guava, mango, amla, brinjal. Allt  
som hört till min vision av världen  
förblir en värme och ett livets salt  
och formar drömmarna på huvudgården.

OLA FRIHOLT 22.3.2014